

Tårnborgh Kirke og Sogn



Giv folk, hvad folk vil ha'

"Giv kejserens, hvad kejserens er," lyder et af udsagnene fra Jesu mund, men i en tid, hvor samfundet har udviklet sig til, at vi hele tiden er på vej et andet sted hen, fordi vi for Guds skyld ikke må kede os i livet, men skal iscenesætte os, og ligger under for en slags krævementalitet, kunne man måske med rette omskrive det til: "Giv folk, hvad folk vil ha'."

For er det ikke også ind i mellem det, der er tendensen i Folkekirken: Giv folk, hvad folk vil ha', lyder det i lettere omskrevet form, når det kommer til, hvordan det kristne budskab skal formidles. For når samfundet skriger på underholdning, på sjov og ballade, på zapperkultur.

Når det skriger på det radikalt modsatte af det forhadte ord, dannelse, hvor det var en styrke at lære om historiens vingesus, fordi det var tanken, at fortiden ruster en til fremtiden, så skal folk, selvfølgelig nu have underholdning og spøg og skæmt også, når de kommer ind i kirken.

Selvfølgelig skal det næsten være som at komme i cirkus, selvfølgelig skal præsten optræde som underholdningsmagnet og være villig til at iklæde sig alskens kostumer lige fra klovnedragt til superheltdragt, for det er jo det folk vil have, og er man ikke villig til det, får man hurtigt prædikation "akademisk, for højtravende og forandringsmodvillig," og som ude af stand til at give folk, hvad folk vil ha'.

Men mon ikke der er flere veje til at for-

kynde det glædelige budskab?

Ja, hvor ville verden egentlig være henne, hvis alle altid bare havde fået, det de ville have?

Tænk om barnet altid fik alt det slik og alle de Happy Meals fra McDonald det ville have, og aldrig skulle tænke på lektier og pligter, tænk om Jesus blot havde givet folk, det folk ville have?

For var Jesu budskab ikke netop noget radikalt anderledes, end det verden ville have? Kom han ikke netop og talte imod alt det verden ville have, og verden stadig vil have: riget, magten og æren. Var det ikke netop, fordi han gav verden alt det, de ikke troede, de ville have, at vi den dag i dag kan glæde os over, at et menneske gik i døden for at vi kunne leve. Og er det ikke et budskab, det er værd at holde fast i, også kan forkyndes, uden at det nødvendigvis skal gøres på samme måde, som det samfundet



ellers hylder, men så kirken netop får lov til at stå som en radikal modsætning til et samfund, der hylder riget, magten og æren?

For budskabet om kristendommen behøver ikke pakkes ind i spøg og skæmt. Og lige nøjagtig, at det er sådan, er børn de bedste eksempler på.

For op til påske genlød kirken et par dage i træk af glade børnestemmer, der var på besøg fra Kildebakken for at høre lidt om påskens forunderlige historie. Og børnenes umiddelbare glæde ved at opleve kirkerummet og deres kloge spørgsmål og kommentarer om påsken vidner om, at kirkens budskab er stærkt nok til at stå for sig selv.

De forskellige billeder af børnene her i bla-

det taler deres tydelige sprog.

Så måske er det meget godt at folk kan komme i kirken og faktisk får noget, som de slet ikke vidste, de havde brug for, istedet for kun at give dem, det de tror, de vil have.

Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard



Rock, Håb & Kærlighed - Koncert

- en collage bestående af sang, musik og oplæsning

Gruppen Beatsalmer, der tidligere har gæstet Tårnborgh Kirke med koncerterne "All You Need is Love" og "Salmer fra en Beat-tid", kommer nu med deres tredje projekt: "Rock, Håb & Kærlighed". Det sker søndag den **3. juni klokken 16.**

De skriver selv om koncerten:

"I 60'erne opstod talemåden "Peace, Love and Understanding". "Rock, Håb og Kærlighed er en omskrivning af tro, håb og kærlighed (1. Kor. 13). Det er blevet sagt, at Den Danske Salmebog er danskernes 2. Bibel - og i udlandet misunder de os vores store salmedigtere. Den poesibog, som salmebogen rettelig er, vil vi gerne give ekstra opmærksomhed!"

Rock, Håb og Kærlighed yder hermed sit bidrag ved i et

kalejdoskop at sammenstille danske kernesalmer med stærke bibelttekster og klassiske rocksange.

Programmet byder på blandt andet læsning af Lysets engel, Her vil ties, O kristelighed

og Se, nu stiger solen. Blandt de rock-sange, man kan høre er: "Angel" (J. Hendrix) "Here Comes the Sun" (G. Harrison) "If I Can Dream" (E. Presley) og "With a Little Help from my Friends" (Lennon/Mc. Cartney). Beatsalmer består af skuespiller Tina Kruse Andersen, sanglesolist Simon Mott Madsen, pianist Bjørn Krog Thesbjerg og organist, komponist og arrangør Tore Bjørn Larsen.

Der er gratis adgang til koncerten, men kom i god tid, der bliver sikkert rift om pladserne som til de tidligere koncerter med gruppen.

Organist

Lise Christoffersen



Danmark, nu blunder den lyse nat - Sommersang i Tårnborg Kirke

Snart er det sommer og de lyse nætters tid. Snart blunder den lyse nat, og snart er det tid til at synge sommeren og glæden frem. I sommermånederne inviterer vi til aften-sang i Tårnborg Kirke. Vi synger sammen nogle af de mange smukke sommersange og aftensange fra både Højskolesangbogen og Salmebogen. Vi lytter til kirkeklokkerne og orglet og hører en læsning fra Bib-len og slutter af i kirken med velsignelse og orgelspil. Kirkens organist, kirkesanger og præst vælger til hver gang forskellige som-mersange og aftensange, som vi sammen synger.

Aftenen slutes af med en forfriskning i våbenhuset eller foran kirken, hvor den smukke udsigt i aftensolen kan nydes.

For nogle generationer siden var det helt almindeligt at folk samledes om aftenen for at runde dagen af med sang. Og om sommeren er der intet bedre end at slutte dagen af med sang, mens solen går ned i de smukke omgivelser, som Tårnborg Kirke er velsignet med. Så hvad enten man bor i Tårnborg Sogn, er på ferie i nærheden el-



ler man blot tilfældigt kommer forbi, skal man være hjertelig velkommen til en stemningsfuld aften med sang i Tårnborg kirke.

Kom og syng :

Sæt X i kalenderen:

14. juni kl. 20.00

12. juli kl. 20.00

9. august kl. 20.00

Trinitatis søndag 27. maj kl. 10.30 - afslutning med minikonfirmander



Minikonfirmanderne, der har fyldt kirken og konfirmandstuen med latter og spørgsmål, mens de har leget og lyttet til Bibelens historier, afslutter deres forløb ved denne festlige gudstjeneste i børnehøjde, hvor de deltager. Kirkens børne- og ungdomskor deltager også.

Pinsen i Tårnborgh Kirke

**“ I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.”**

Sådan lyder første vers i N.F.S.

Grundtvigs smukke pinsesalme: *I al sin glans nu stråler solen*. En salme, der med både tekst og melodi er så livsbekræftende, sådan som den vers for vers hylder naturen, der folder sig ud på smukkeste vis, og på en måde så man kan se hele naturen lyslevende for sig. Så man kan sanse og mærke naturen, ja, hele det Guds rige, som vi lever i, uden at vi helt kan begribe, hvordan det hele kan være så smukt og stort. Og det er netop det, der er omdrejningspunktet i pinsen. Pinsen, som har ry for at være en af de mest u håndgribelige højtider i kirken, med al dens fokus på Helligånden, og hvor folk vælger at gå i haven, i stedet for at gå i kirke. For pinsen kan virke så uforståelig, for hvad er Helligånden? Den ånd, som vi alligevel ikke kan se, for hvad betyder det, at Helligånden kommer til jorden pinsedag? Det betyder, at Gud er i os altid. For Helligåndens helt overvejende funktion, det er netop at vise, at vi mennesker altid er i Guds nærvær, og at den også viser os, at der er flere ting i livet, vi ikke kan ved egen magt, men kun ved Guds magt – og det er en vigtig funktion, især i vores tidsalder hvor vi kan alt selv, ja, og

selv har ansvaret for alt lige fra sygdom til sundhed. Helligånden er det, der virker i naturen, og det er det, der virker, når mennesker gør det gode, og Helligånden viser sig der, hvor vi måske en dag uforklarligt rammes af livets mening, om end blot i et splitsekund. Når en prædiken virker trøstende. Når noget pludselig står i et klarere lys, så er det Helligånden. Når vi hjælper et medmenneske, eller bliver hjulpet af et medmenneske, så er det Helligånden, der virker. Og når vi betragter den natur, som er så forunderligt beskrevet hos Grundtvig, så er det også Helligånden, der virker. Så der er rigelig grund til at gå i kirke i pinsen. For at blive mindet om, at Gud er en levende Gud, der virker i os, og så vi kan gøre hinandens liv og verden til et bedre sted. Kom til

**Pinsegudstjeneste den 20. maj
kl. 10.30**

Pinsevandring

2.Pinsedag er det tradition, at Tårnborgh



Kirke arrangerer en vandring i den skønne natur omkring kirken. Sidste år

indledte vi et samarbejde med Tårnborgh Vandrekлуб, og det fortsætter vi i år. Vi mødes i kirken kl. 10.30 til en kort pinseandagt, og derefter vandrer vi ud i naturen og slutter af med lidt frokost i konfirmandstuen.

Konfirmandstuen

Tårnborg Kirkes konfirmandstue, der er bygget sammen med præstegården, bliver flittigt brugt i årets løb. Her kommer de unge konfirmander, som kæmper med at få styr på troen og ikke mindst på sig selv i en tid, hvor de ikke er rigtig voksne, men så absolut heller ikke længere rigtigt er børn. Her kommer minikonfirmanderne, der stadig er i den alder, hvor de har en helt umiddelbar tilgang til troen og Gud. Her øver organisten uge efter uge med børne- og ungdomskoret, som løfter gudstjenesterne til højtiderne med deres sang.

Her holder Menighedsrådet sine møder og tager beslutninger om kirken, som forhåbentlig kommer hele sognet til gavn, og også de nye generationer som kommer til, når vi andre forlængst er blevet til jord. Her mødes de læselystne og diskuterer bøger i årets løb, og her mødes de sangglade for at synge om aftenen, her mødes de ældre fra sognet, som måske nu er flyttet ind til byen, men som stadig nyder at mødes i Hyggeklubben, hvor snakken går lystigt. Kort sagt, konfirmandstuen er et sted, der bliver brugt af store og små af

unge og gamle fra sognet. Og det er skønt, at der er liv, men det kan også kun lade sig gøre, når alle, der bruger konfirmandstuen, er bevidste om, at de ikke er de eneste, der bruger lokalerne. Det er også dejligt som præst at se og høre snakken og det liv, der er i konfirmandstuen, og især er det dejligt, når det også virker til, at folk er glade for, at de også kan se og høre, at der også bor en familie i præstegården, en familie som ikke kun bor der, men som også lever der, selvom liv godt kan rode lidt.

Og når mennesker lever, ja, så gøres det på forskellig vis, alt efter om der er børn i huset, om man er pensionist, om man er født med et ordensgen, eller man trives med kaos, for heldigvis er vi alle forskellige. Men jeg håber, at alle, der bruger konfirmandstuen, vil gøre det med glæde og med respekt for, at vi mennesker er forskellige, og huske på at der kommer andre mennesker til dagen efter, som måske værdsætter andre ting end man måske selv lige gør. Så vel mødt efter sommerferien til store og små, unge og gamle. Og må konfirmandstuen være til glæde og gavn for alle!

Hyggeklubben holder ferie

Hyggeklubben holder sommerferie men byder alle velkomne første gang efter ferien den **5. sep. 2018, kl.14.30** til Gudstjeneste og efterfølgende kaffebord i Konfirmandstuen.

Datoerne for hyggeklubbens øvrige mødedatoer i efteråret er:

19. sep, kl.13.30: Løvfaldstur.

3. okt. kl. 14.30:

17. okt. kl. 14.30:

31. okt. kl. 14.30:

14. nov. kl. 14.30:

28. nov. 2018, kl. 14.30: Juleafslutning, med quiz, sang og hygge

**Programmet offentliggøres
i næste Kirkeblad.**

Salmer og konfirmander

Tårnborg Kirkes konfirmander havde temadag om påsken en lørdag i marts, hvor de blandt andet fik til opgave at illustrere salmer ved at rive papir og

lave billeder på denne måde. Påskesalmen *Tag det sorte kors fra graven* illustrerede konfirmanderne på denne flotte måde.



1. Tag det sorte kors fra graven!
Plant en lilje, hvor det stod!
Ved hvert skridt i dødningshaven
blomster spire for vor fod!
Englevinger på vor grav
for den brudte vandringsstav!
Palmefugl! for askekrukke!
Frydesang for hule sukke!



2. Solen sortned, da han blegned,
Som for os udgød sit blod,
graven lyste, mørket segned,
da forklaret han opstod.
Ton, vor lovsang, højt i sky,
sødt i påske-morgengry:
Jesus Kristus er opstanden!
Evig lever Guddoms-manden!



3. Se Marie Magdalene!
Hænder nys hun vred i gru,
sukked, til at røre stene:
Hvor, ak, hvor er Herren nu?
Se, af øjets tåreflod
morgensolen mildt opstod.
I den grav, hvor han har hvilet,
hun har fundet englesmilet.



4. Brister, alle helgengrave!
Herrens røst i dæmring sval
lyder i de dødes have,
skaber lys i skyggedal.
Herren kalder, men ej nu:
»Synder! Adam! hvor er du?«
Sødt det toner, engle tie:
»Her er Frelseren, Marie!«



5. Ja, han er her, Guddomsmanden!
Sprængte er nu dødens bånd!
Han er visselig opstanden,
og hans ord er liv og ånd!
Nu en forårmorgen skøn
rinder op for os i løn,
og, som påkesalmen klinger,
vokser sjælens fuglevinger.

Siden sidst

Døbte i Tårnborgh Kirke

11. november	Noah Kristian Dyring
12. november	August Staurby Lønberg Pihl
19. november	Verner Toftegaard Nikolajsen
26. november	Milas Rahbek Krohn Dehli
3. december	Liam Malik Bækhave Mikkelsen
17. december	Theodor Valdemar Greisdal
17. december	Lydia Diana Greisdal
17. december	Laura Anastasia Nikker Simonsen
14. januar	Ellen Solveig Evensen
20. januar	Olivia Nora Salmony
18. februar	Emil Møller Hansen
18. februar	Noah Roland Toft Vestergaard
18. februar	Vigga Nordam Bech Jensen
4. marts	Nohr Danielsen Skov
18. marts	Olivia Guldborg Kanstrup

Bisatte og begravede i Tårnborgh Sogn

3. november	Tove Joe Klausen
6. november	Arne Reinholdt Jacobsen
17. november	Lisbeth Pedersen
21. november	Herdis Petersen
24. november	Jørgen Dam
11. december	Hans Helge Hansen
3. januar	Tom Peter Holgersson
6. januar	Carsten Vilhelm Aalborg Andersen
13. januar	Arne Ludvig Jensen
13. januar	Ester Marie Haulrig
22. januar	Jytte Asbæk Westphalen
20. februar	Else Vandelbjerg Hansen
23. februar	Peer-Bjørn Andersen
9. marts	Henning Trier Frederiksen
13. marts	Kaj Christiansen

Gudstjenester i Tårnborg Kirke

Maj - 2018			
Søndag 6. maj	5.s.e.påske	kl. 10.30	Nina Dyrhoff Nyegaard
Torsdag 10. maj	Konfirmation	kl. 10.30	Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 13. maj	6.s.e.påske	kl. 9:00	Ida Rusholt Lund
Søndag 20. maj	Pinsedag	kl. 10.30	Nina Dyrhoff Nyegaard
Mandag 21. maj	2.pinsedag	kl. 10.30	Pinsevandring sammen med Tårnborg Vandrekлуб
Søndag 27. maj	Trinitatis	kl. 10.30	Nina Dyrhoff Nyegaard - minikonfirmandafslutning. Børne-og ungdomskoret deltager
Juni 2018			
Søndag 3. juni	1.s.e.trinitatis	kl. 10.30	Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 10. juni	2.s.e.trinitatis	kl. 10.30	Nina Dyrhoff Nyegaard
Torsdag 14. juni	Aftensang	kl. 20.00	Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 17. juni	3.s.e.trinitatis	kl. 10.30	Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 24. juni	4.s.e.trinitatis	kl. 10.30	Nina Dyrhoff Nyegaard
Juli 2018			
Søndag 1. juli	5.s.e. trinitatis	kl. 10.30	Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 8. juli	6.s.e.trinitatis	kl. 10.30	Nina Dyrhoff Nyegaard
Torsdag 12. juli	Aftensang	kl. 20.00	Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 15. juli	7.s.e.trinitatis	kl. 10.30	Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 22. juli	8.s.e.trinitatis	kl. 9.00	Sanne Bügel Forner
Søndag 29. juli	9.s.e.trinitatis	kl. 9.00	Ida Rusholt Lund
August 2018			
Søndag 5. august	10.s.e.trinitatis	kl. 9.00	Sanne Bügel Forner

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne første søndag i måneden.

Efter aftensang er der en forfriskning i våbenhuset eller udenfor.

Beboere i sognet samt sognebåndsløserne kan benytte kirkebilene ved alle gudstjenester.

Ring 70 25 25 25 senest en time før.

Kontakt

SOGNEPRÆST

Nina Dyrhoff Nyegaard
 Marsk Stigsvej 19
 4220 Korsør
 5838 0021 / 2985 0021
 ndn@km.dk
 Mandag fri

GRAVER

Lars Nielsen
 Marsk Stigsvej 45
 4220 Korsør
 3063 5417
 graverkontor4220@gmail.com
 Mandag fri

GRAVERMEDHJÆLPER

Irene Kjergaard
 Marsk Stigsvej 45
 4220 Korsør
 iik61@hotmail.com

ORGANIST og KORLEDER

Lise Christoffersen
 5838 4538
 andante@paradis.dk

KIRKESANGER

Annette Justesen
 41280738
 ajustesen@jubii.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND

Jytte Jensen
 Knivkærvej 6,
 4220 Korsør
 5838 0297
 jytt.k.jensen@gmail.com

KIRKEVÆRGE

Jørgen Christensen
 Vandkærvej 6,
 4220 Korsør
 2537 2321
 kirkevaerge.taarnborg@gmail.com

Praktisk vejledning

Dåb: Aftale om dåb sker ved henvendelse til sognepræsten.

Vielse: Aftale om vielse sker ved henvendelse til sognepræsten.

Begravelse/bisættelse: Aftale om begravelse/bisættelse sker ved henvendelse til sognepræsten.

Vil du tale med din præst?

Når livet går i stykker, kan du tale med din præst!

Det behøver ikke nødvendigvis være religiøse spørgsmål. Præsten er én du kan tale med om alle de tanker, der kan opstå, når det er svært at være menneske. Præsten har tavshedspligt, og du er altid velkommen til at aftale tid til en samtale.

Kirkebladet udgives af Tårnborgh Menighedsråd.

Redaktør: sognepræsten

Fotos: Irene Kjergaard, Viola Nielsen, Børnehaven Kildebakken, Nina Dyrhoff Nyegaard,

Besøg Tårnborgh Kirkes Hjemmeside

www.taarnborgkirke.dk eller på facebook [Tårnborgh Kirke](#)