

# Tårnborg Kirke og Sogn



**August - September - Oktober 2019**

## Der er så smukt derude ved Tårnborgh Kirke

Smukt knejsende på en bakketop, midt i Guds fantastiske skaberværk og med menneskets skaberværk i form af Storebæltsbroen ved siden af, ligger den der: Tårnborgh Kirke. Kirken, som de fleste holder af, kirken som så mange gerne vil giftes i, for sikke smukke og romantiske bryllupsbilleder, der kan tages derude.

Kirken, som mange nyder at lægge vejen forbi for at betragte udsigten over Noret, lytte til gæssene, når de skræppende

letter mod himlen, eller vandet, når det en sommerdag er helt klart og blikstille, for der er noget med de kirker, som ligger spredt rundt om i landet. Der er et eller andet ved dem, som vi holder

af. Der er noget storslået ved de stolte bygninger, der har ligget det samme sted i hundreder af år.

Det gør noget ved os mennesker, når vi står ved en kirke. Står ved de bygninger, som igennem årene har været vidner til så mange menneskers gang i sorg, når de bar en elsket til graven, og i glæde, når de bar en nyfødt til dåben. For kirkerne er noget grundlæggende i vores kultur. Vi mærker det i hjertet. At de har betydning. Og så gør det noget ved os mennesker i Danmark, os, som kalder os kristne, når vi hører om folk med andre religioner, andre værdier end vores, som er i landet, og

som vi føler os truet af.

Vi mærkede det i forbindelse med det nu overståede folketingsvalg her i sommer, hvor det var så tydeligt, at mange i Danmark for tiden føler og mener, at vi herhjemme er forfulgte, at vi er truede. At kristendommen bliver truet af islam, at den og vores samfund bliver overtaget af islam. Men det er heldigvis ikke i Danmark, at vi vælger med liv og død i hænderne at bære et kors om halsen eller at døbe vores børn,

sådan som vi uheldigvis så det i påsken, da terrorister dræbte så mange kristne i en kirke i Sri Lanka.

I Danmark er vores kamp ikke en kamp om liv eller død.

Vores kamp og vores vå-

ben, når vi frygter for, at det vi tror på, det fundament vi igennem generationer har døbt vores børn på, at det er ved at gå i stykker, det er netop at støtte op om kristendommen. Det er at danne ring om kirkerne, at lytte til evangeliet, der flyder i kirken søndag efter søndag eller på andre tidspunkter. Det er at lytte til kirkeklokkerne, der samler os til fred, når de hver dag ringer solen op og ned. Det er at bruge kirkerne, dér, hvor vi bor

Og det er at tro på, at vores tro og de værdier, vi kalder for danske, først og fremmest er truet, der, hvor vi bliver ligeglade med troen. Den er truet,



der, hvor vi tror, at det at være kristne, det er en kamp om, at vores børn må spise leverpostej i børnehaven, eller at vi mister vores tro, hvis vi ikke stiller op på rådhuspladsen i København og spiser helstegt svinekød foran de muslimer, der fejrer ramadanen. For det er ikke der vores kampe skal stå.

Men det at være kristen, det er en kamp. Men det er ikke en kamp mod andre mennesker eller andre religioner. For jeg tror, at kristendommen er stærk nok til at møde selv den største religion. Den er stærk nok til at møde de Guder, der er i Islam, i jødedommen, ja, selv i ateistens tro, og som udadtil ser så meget stærkere ud end vores Gud, der hænger på et kors.

For den kristne Gud er godhed. Og det holder heldigvis livet ud. Den holder der, hvor vi indser, at det at være kristen, er mere end at stå på en bakketop og betragte kirken udefra.

For det gør noget helt særligt ved os mennesker, hvis vi åbner døren ind til kirken. Hvis vi træder over dørrintrin og går ind i kirkerummet, sætter os på kirkebænken, synger med på salmerne, lytter til Guds budskab, der lyder fra kirkerummet, når der er dåb, begravelse, vielse, ja, når der er gudstjeneste. Det gør noget ved os. Noget, som det er svært at sætte ord på, men som en dåbsfar sagde så rammende: "Det er egentlig dumt, at jeg kun går i kirke, når jeg er indbudt til dåb, vielse eller begravelse og til jul. For jeg kan jo mærke, at den ro, der falder over mig i kirkerummet, er god for mig."

For det, der sker i kirken, det der måske virker så fremmed på os, der har så travlt med at komme videre til næste afsnit af Netflix-serien, det, der pr. definition er kedeligt, det er faktisk noget af det smukkeste og største og

vigtigste i vores liv. Det gør faktisk noget ved os mennesker.

For i kirken, der slutter vi sammen i fællesskab om de værdier, som vi holder af. Der slutter vi i fællesskab sammen om et menneskesyn, hvor hver en bombe, hvert et skud og hver en hadefuld ytring mod andre mennesker er et angreb mod det menneskesyn, vi tror på. Om de så smides på kirker i Sri Lanka af islamister, eller de smides af en kristen fundamentalist på moskeer i New Zealand, eller de udråbes af en dansker, mens Koranen sættes i brand. Så er alt, der fører til død og ødelæggelse, alt der fører til mistro mennesker i mellem, et angreb på det kristne menneskesyn, som bærer vores kulturs sjæl, som bærer vores frihedsværdier, som bærer vores ytringsfrihed, som bærer vores samfund.

Og det må vi aldrig glemme. Vi må aldrig af frygt glemme, at vi tror på, at kærligheden og livet altid er stærkere end døden.

Og det er lige nøjagtig det, vi slutter sammen om at tro på, når vi åbner døren ind til kirken.

Så tror vi på, at det eneste, der kan besejre ondskaben, det er aldrig at stoppe med at tro på fredens Gud.

Den Gud, der kalder os ud af vores frygt. Den Gud, der følger med os, når frygten lammer os, og livet gør allermest ondt, og som lover os, at det stærkeste våben, vi har i livet til at bekæmpe frygt og ondskab, det er løftet om, at vores Gud aldrig bærer våben, men at han bærer os lige så varsomt, som vi bærer de små børn, mens han til os alle hvisker: "Fred være med jer!"

## Børnegudstjeneste torsdag den 29. august kl. 17.00

Det er en travl tid, vi lever i, og søndag formiddag kan det være svært at få tid til at gå i kirke - især for børnefamilier. Derfor afholder vi nu børnegudstjeneste torsdag den 29. august kl. 17 i Tårnborgh Kirke, hvor man både kan gå i kirke og spise aftensmad uden selv at stå i køkkenet. Vi begynder med en kort børnevenlig gudstjeneste i kirken. Når gudstjenesten



er slut, er der spising i konfirmandstuen og hvis vejret er til det, kan der leges i præstegårdshaven. Menuen er selvfølgelig børnevenlig.

Til gudstjenesten kan man bare dukke op, men af hensyn til mængden af mad skal tilmelding til spising

ske senest den 24. august til [ndn@km.dk](mailto:ndn@km.dk).

Vi glæder os til at høre børnestemmer i kirke og konfirmandstue.

## Høstgudstjeneste og høstfrokost søndag den 15. sept. kl. 10.30

Vi fejrer høsten i den smukt pyntede kirke, og vi synger høstens skønne salmer. Børne- og ungdomskoret medvirker. Efter gudstjenesten er der høstfrokost i konfirmandstuen. Til gudstjenesten kan man bare dukke

op, men af hensyn til mængden af mad skal tilmelding til spising ske senest den 10. sept. til [ndn@km.dk](mailto:ndn@km.dk)



## Jagtgudstjeneste og spising søndag den 20. okt. kl. 17.00

Årets jagtgudstjeneste er den 20. oktober kl. 17. Mød op i kirken til jagt-hornsblæsere, en kirke pyntet i

jagtens tegn og efterfølgende spising i konfirmandstuen. Tilmelding til spising skal ske senest den 15. okt. til [ndn@km.dk](mailto:ndn@km.dk).

## Babysalmesang

Syng og dans med din baby - et gratis tilbud til forældre til børn mellem 2 og 10 måneder.

Selv om barnet endnu ikke synger har det stor glæde af den nære kontakt med forældrene, og lyden af fars eller mor stemme er for barnet det skønneste i verden - uanset hvor godt far eller mor synger. Vi synger og "danser" 8 tirs-dage i efteråret. Første gang er tirs-

dag den 3. september klokken 10.30 -11.15. Sidste gang er tirsdag den 22. oktober. Vi slutter hver gang af med kaffe, te, småkager og ammestuesnak.

Bedsteforældre er også meget velkomne. Det er kirkens organist, Lise Christoffersen, der står for babysalmesangen.

Tilmelding og eventuelle spørgsmål til Lise Christoffersen, mail: [andante@paradis.dk](mailto:andante@paradis.dk)

## Monument- og gravmindesikkerhed på kirkegården

I sidste kirkeblad blev det meddelt, at der var kommet ny lovgivning på området og at alle gravstene med en højde på mere end 60 cm ville blive kontrolleret ved at stenen bliver udsat for et tryk på 35 kg.

Kontrollen viste desværre, at næsten 30 gravsten på Tårnborgh Kirkegård ikke kunne godkendes.

### Hvad er definitionen på et monument:

Ved et monument forstås foruden gravsten også andre former for mindesmærker, fx kors, søjler og skulpturer samt indhegning i form af gitter og lignende.

### Ansvar:

Indehaveren af brugsretten til gravstedet har til enhver tid ansvaret for gravstedernes og monumenternes sikkerhed, jf. standardvedtægtens § 17. Hvis monumentet udgør en sikkerhedsrisiko, er det indehaveren af brugsrettens ansvar at sikre dette.

## Færdsel på stien nord for kirkegården er ikke tilladt

Graveren har konstateret, at der er alvorlige skader på stengærdet, som er opført i kirkegårdens nordlige begrænsning mod foldene ved Halseby Mose. Flere store sten ligger løse, og selv en lille påvirkning kan få disse sten til at falde ud over stien.

Et stengærde opfattes som noget stærkt – noget, som kan stå i 100 år, og det kan det måske også, MEN gærdet bebos desværre af mosegrise, som fjerner den jord mellem stenene, der

Hvis et monument forvolder person- eller tingskade ved, at fx hele eller dele af monumentet vælter, har indehaveren af brugsretten som udgangspunkt det fulde økonomiske og juridiske ansvar. Vedrørende ansvar henvises i øvrigt til [altomkirkegaarde.dk](http://altomkirkegaarde.dk).

### Hvordan sikres et monument:

Kirken kan ikke anbefale specifikke metoder til sikring af monumenter.

Der er mange muligheder, og herunder at monumentet lægges ned, evt. understøttet af en sokkelsten.

Hvis det ønskes, at monumentet skal være opretstående, kan en stenhugger sikre stenen. Priser m.m. kan ses på stenhuggerens hjemmeside.

Graveren kan rådgive i den konkrete sag.

### Underretning:

De berørte gravstedsindehavere vil blive underrettet skriftligt

*Jørgen Christensen  
Kirkeværge.*

skal stabilisere det hele. Det er mistanken, som vil blive nærmere undersøgt af en specialist i bekæmpelse af skadedyr.

Respekter den opsatte afspærring. Den er opsat for din skyld.

Endeligt skal det indskærpes på det kraftigste, at enhver færdsel på stengærdet er forbundet med fare.

*Jørgen Christensen  
Kirkeværge*



## Koncerter i Tårnborgh Kirke i efteråret

Koncert med "Green Pipes" søndag den 18. august kl. 16



TINE K. SKAU OG CARL-AAGE ELIASSON

En kirkekonzert, hvor rammerne for orglets håndtering sprænges i mødet med fløjterne og den keltiske musik. Airs – smukke og vemodige melodier, der har så højt til himlen, at det dynamiske spænd er uendeligt! Jigs, reels og polkaer med så megen vildskab, at når orglet bydes op til dans, får det pustet piberne ud! Da både blokfløjter/whistles og orgelet er luftaktiverede piber, bliver instrumenterne en forlængelse af hinanden. En forlængelse, der sprænger rammerne for den keltiske musik og gør den større, inderligere og stærkere. Musikken er utæmmelig og danser for fuldt udtræk i Green Pipes.

Organist Carl-Aage Eliasson har organisteksamen fra Vestjysk Musik-konservatorium og omfattende koncertvirksomhed i ind- og udland.

Han kender desuden den såkaldte rytmiske musik og dens virkemidler. Denne erfaring kombineret med et massivt spillemæssigt overskud giver Green Pipes koncerter højde, drøjde og dybde.

Tine K. Skau spiller whistles, blokfløjter, elody (elektrisk blokfløjte) og guitarpedaler. Hun er uddannet på Det Fynske Musikkonservatorium og har omfattende turne- og ensemblevirksomhed.

Når små fløjter tager livtag med instrumenternes dronning, så skal det gøres med en stålsat spillestil og en klar bevidsthed om, hvad det er, fløjterne kan, frem for orglet. Hvor orglet har en statisk dynamik, kan fløjterne bøje tonerne og få dem til at sprælle af liv.

## Koncert med Vokalgruppen Fontana Søndag den 29. september kl. 16.00

Vokalgruppen Fontana er oprindelig en dobbeltkvartet dannet i Svendborg af 8 rutinerede korsangere, der ønskede at arbejde med et repertoire, som ligger udenfor det gængse korrepertoire.

Med sin kammer-besætning har Fontana mulighed for at dyrke en slank og gennemsigtig klang.

Vokalgruppen har et bredt repertoire fra renæssance og romantik til den helt nye klassiske kormusik. Men gruppen har i de senere år også arbejdet med rytmiske og jazz-prægede satser.

Fontana, der aktuelt består af 11 sangere, ledes af Erik H. A. Jakobsen, som er cand.mag. fra Københavns Universitet med musik som hovedfag.

Han har i årenes løb sunget i flere kor, bl.a. Ars Nova og Sokkelund Sangkor.

Til koncerten i Tårnborg Kirke vil Fontana synge værker af Thomas Tallis og William Byrd og af nyere komponister Vagn Holmboe og islandske Hildigunnur Rúnardóttir. Og så vil der naturligvis blive sunget danske og udenlandske efterårssange samt et par danske aftensange.



## Sangaftener i konfirmandstuen

Efterårets sangaftener begynder den 10. okt. kl. 19.30, hvor vi synger efterårets smukke sange. I november synger vi sange under temaet: Sorg og Glæde

Og i december synger vi julen ind. Der er kaffe og kage i pause.

**Husk også den sidste sommersangs-aften i kirken 8. august kl. 20.00**

## Kunst og kirker 2019

Lørdag den 9. november og søndag den 10. november kl. 10 slås kirkedøren i Tårnborg kirke op for en udstilling med nutidig kunst:

Middelalderens kalkmalerier byder velkommen til nutidig dansk og udenlandsk kunst præsenteret af den/ de aktuelle kunstnere, der udstiller i Tårnborg kirke denne week-end.

Udstillingen er resultat af et samarbejde mellem Slagelse Turistforening og Slagelse Provsti.

Der deltager 15 kirker i provstiet, og

man opfordres til at besøge ens egen kirke, men også nyde de mange tilbud i de øvrige 14 kirker.

Her kan man høre om kirkens historie, få en snak med den udstillende kunstner – og hvis man har lyst – købe et kunstværk.

Tårnborg kirkes menighedsråd fortæller gerne om kirkens historie og byder på kaffe/ vand/ vin og en småkage mm!.

Vi ses.

*Tårnborg Menighedsråd Jytte Jensen formand*

## Pæn tilslutning til pinsevandring

Vejret var med os, da den traditionelle pinsevandring blev afviklet 2. pinsedag med start fra kirken og med en kort andagt forud. Vandreturen var ikke så



lang i år, men til gengæld var vi med Kurt Rehder som turlleder og fortæller gennem en både vidunderlig natur og en

særdeles interessant historie om den gamle Tårnborg by ved Noret, slotsbanken og borgområdet.

Der blev også berettet om egnen, som den tog sig ud i 11-1200-tallet, og der blev aflivet myter om ”de gamle lergrave”, som aldrig har været anvendt til gravning af ler til de skiftende teglværker. Ruiner af den gamle ladegård og Korsør Nor, som dengang indgik som en del af Halsebysøerne, så kirke og borg i virkeligheden lå på et stort næs, blev der stillet mange spørgsmål om fra deltagerne.

Kirkevandringen sluttede i præstegårdens konfirmandstue, hvor de godt 30 deltagere fik lidt at spise og drikke.

*Viola*



## Siden sidst

### Døbte i Tårnborg Kirke

13. april	Signe Marie Ellersgaard
13. april	Louie Carlo Norr
13. april	Saga Liv Maarlev
13. april	Casper Nordam Rørbæk Jensen
14. april	August Bech Thomsen
21. april	Johan Geneser Larsen
21. april	Malthe Marcus Johansen
5. maj	Laurits Øbro Nielsen
5. maj	Elvira Egholm Stjerne Pregaard
9. juni	Romeo Meyer Egaña Castillo
9. juni	Daniel Ravn Sjøquist
30. juni	Max Fuglsbjerg Møller Lægteskov
30. juni	Lærke Pedersen

### Viede i Tårnborg Kirke

18. maj	Pernille Meyer Frandsen & Martin Galschiøt Meyer
---------	--

### Konfirmerede i Tårnborg Kirke 17. maj

Casper Vedel Vangen Jensen  
Joshua Alsholm Schönherr  
Mathias Bjørg Haburg  
Noah Vester Nielsen  
Oliver Hollænder Pedersen  
Poul Otto Niels Lyberth  
Silas Laurits Simonsen  
Simon Erik Jørgensen



### Bisatte og begravede i Tårnborg Sogn

6. april.	Jens Richard Verner Mortensen
17. april	Erik Ralsted
27. april	Laust Andreas Knudsen Nissen
24. maj	Vagn Henning Jensen
28. maj	Kathe Andersen
19. juni	Kaj Skaarup Petersen
5. juli	Birthe Kristine Andersen

## Aktivitetskalender

### Tårnborg Sogns hyggeklub

- 04. sept. kl.14.30: Gudstjeneste i Tårnborg Kirke og derefter kaffebord.
- 18. sept. kl. 13.30: Løvfaldstur til Højby Færgetro
- 02. okt. kl. 14.30: Danmark rundt på knallert ved Erling Frimann
- 16. okt. kl. 14.30: Søren Mikkelsen viser billeder af det Gamle Tårnborg

### Litteraturkredsen

- 03. sept.kl. 15.30: Anne-Cathrine Riebnitzsky: Smaragdsliberen
- 01. okt.kl. 15.30

### Koncerter og Sommersang i Tårnborg Kirke

- 08. aug. kl. 20.00 - Sommersang
- 18. aug. kl. 16.00 - Koncert med ”Green Pipes”
- 29. sept. kl. 16.00- Koncert med ”Vokalgruppen Fontana”

### Sangaftener i konfirmandstuen

- 10. okt. kl. 19.30 - Efterårets sange
- 14. nov. kl. 19.30 - Sange til ”Sorg og glæde”

### Menighedsrådsmøder

- 13. aug. kl. 18.00
- 17. sept. kl. 18.00
- 23. okt. kl. 18.00

### Lørdagsdåb

- 12. okt. kl. 11.00

## Gudstjenester i Tårnborg Kirke

<b>August</b>			
Søndag d.04. august	7.s.e.trinitatis	kl. 09.00	Sanne Bügel Forner
Søndag d.11. august	8.s.e.trinitatis	kl. 10.30	Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag d.18. august	9.s.e.trinitatis	kl. 10.30	Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag d.25. august	10.s.e.trinitatis	kl. 10.30	Nina Dyrhoff Nyegaard
Torsdag d.29. august	Børneguds- tjeneste	kl. 17.00	Nina Dyrhoff Nyegaard
<b>September</b>			
Søndag d.01. september	11.s.e.trinitatis	kl. 10.30	Nina Dyrhoff Nyegaard
Onsdag d.04. september	Gudstjeneste for Hyggeklubben	kl. 14.30	Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag d.08. september	12.s.e.trinitatis	kl. 10.30	Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag d.15. september	Høstgudstjeneste med frokost	kl. 10.30	Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag d.22. september	14.s.e.trinitatis	kl. 10.30	Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag d.29. september	15.s.e.trinitatis	kl. 09.00	Sanne Bügel Forner
<b>Oktober</b>			
Søndag d.06. oktober	16.s.e.trinitatis	kl. 10.30	Nina Dyrhoff Nyegaard
Lørdag d.12. oktober	Dåbsgudstjeneste	kl. 11.30	Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag d.13. oktober	17.s.e.trinitatis	kl. 10.30	Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag d.20. oktober	Jagtgudstjeneste	kl. 17.00	Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag d.27. oktober	19.s.e.trinitatis	kl. 10.30	Nina Dyrhoff Nyegaard
<b>November</b>			
Søndag d.03. november	Allehelgens S.	kl. 16.00	Nina Dyrhoff Nyegaard

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne 1. september og 6. oktober.

Der er spisning efter børnegudstjenesten den 29. august, frokost i konfirmandstuen efter høstgudstjenesten den 15. sep. og middag efter jagtgudstjenesten den 20. okt. i konfirmandstuen

Beboere i sognet samt sognebåndsløserne kan benytte kirke bilen ved alle gudstjenester. Ring 70 25 25 25 senest 1 time før.

## Kontakt

### SOGNEPRÆST

Nina Dyrhoff Nyegaard  
Marsk Stigsvej 19  
4220 Korsør  
5838 0021 / 2985 0021  
ndn@km.dk  
Mandag fri

### GRAVER

Lars Nielsen  
Marsk Stigsvej 45  
4220 Korsør  
3063 5417  
graverkontor4220@gmail.com  
Mandag fri

### GRAVERMEDHJÆLPER

Irene Kjergaard  
Marsk Stigsvej 45  
4220 Korsør

### ORGANIST og KORLEDER

Lise Christoffersen  
5838 4538  
andante@paradis.dk

### KIRKESANGER

Annette Justesen  
41280738  
ajustesen@jubii.dk

### MENIGHEDSRÅDSFORMAND

Jytte Jensen  
Knivkærvej 6,  
4220 Korsør  
5838 0297  
jytt.k.jensen@gmail.com

### KIRKEVÆRGE

Jørgen Christensen  
Vandkærsvej 6,  
4220 Korsør  
2537 2321  
kirkevaerge.taarnborg@gmail.com

### Praktisk vejledning

**Dåb:** Aftale om dåb sker ved henvendelse til sognepræsten.

**Vielse:** Aftale om vielse sker ved henvendelse til sognepræsten.

**Begravelse/bisættelse:** Aftale om begravelse/bisættelse sker ved henvendelse til sognepræsten.

### Vil du tale med din præst?

Når livet går i stykker, kan du tale med din præst!

Det behøver ikke nødvendigvis være religiøse spørgsmål. Præsten er én, du kan tale med om alle de tanker, der kan opstå, når det er svært at være menneske. Præsten har tavshedspligt, og du er altid velkommen til at aftale tid til en samtale.

Kirkebladet udgives af Tårnborgh Menighedsråd.

Redaktør: sognepræsten

Fotos: Roni-Erik Jørgensen, Irene Kjergaard, Viola Nielsen, Nina Dyrhoff Nyegaard.

Besøg Tårnborgh Kirkes Hjemmeside  
www.taarnborghkirke.dk eller på facebook Tårnborgh Kirke